



KONINGINNEDAG

30 april 2013



Kroningsfeest! *

(op de wijs van: "Al is ons prinsje nog zo klein" of "Wie in januari geboren is")

De koningin van Nederland, Vivat
Is Beatrix, een vrouw van stand, Vivat
Sterk en trouw en toch gewoon
Haar zoon komt strakjes op de troon
Vivat vivat vivat
Vivat vivat vivat

Eens was ons prinsje nog zo klein, Hoezee
Nu zal het onze koning zijn, Hoezee
Met Máxima al aan zijn zij,
dat maakt ons allen o zo blij,
Hoezee (6x)

We vieren nu het Kroningsfeest, Hoera
Zo'n feest is er nog nooit geweest, Hoera
De koning van ons land zo fijn
zal Willem Alexander zijn
Hoera (6x)

Wij wensen nu het koningspaar: Geluk
We zingen het nu met elkaar: Geluk
Voor moeder- en voor vaderland
voor iedereen in Nederland:
Geluk (6x)

Ik hou van Holland

refr.:

Ik hou van Holland
Landje aan de Zuiderzee
Dat stukje Holland
Draag ik in m'n hart steeds mee
Daar waar die molens draaien
In hun forse kracht
En waar de bollen bloeien
In hun schoonste pracht
Ik hou van Holland
Met je bossen en je hei
Jouw blonde duinen in een bonte rij
Ben ik van huis en haard
Op heel deez' grote aard'
Is 't kleine Holland mij 't meeste waard

Greetje uit de Polder

Ik weet in de polder een huisje te staan
Verborgen door bloemen en struiken
Een slootje ervoor met een stoepje eraan
En vensters met rood-witte luiken
Daar ga ik elk jaar met vakantie naar toe
Ik voer daar de kippen en melk er de koe
Ik maai en ik zaai er zo'n beetje
En zoen in het klompenhok Greetje

refr.:

Kleine Greetje uit de polder
Kind van 't lage land
Blond van haar en blauw van ogen
Geef mij toch je hand
Kleine Greetje uit de polder
Zeg me nu eens gauw
Als het koren rijp is
Word je dan m'n vrouw

Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd
Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn
Toen vroeg ik haar weer maar ze schudde haar hoofd
Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn
Toen had ze geen tijd want toen werd er gehooïd
Toen moesten zondig de piepers gerooid
Een koe werd mama dus had Greetje
Geen tijd om te trouwen dat weet je

refr.

'k Werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe
En zou haar eens duid'lijk bevelen
Dat hooien noch 't rooien noch 't lot van de koe
Mij langer een ziertje kon schelen
Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan
En bleef op de brug vol verbijstering staan
Ik mocht er niet binnen want weetje
Er was mond- en klauwzweer bij Greetje

refr.



Koninginnedag 2013 in Groot Hoogwaak m.m.v.
B-orkest van Harmoniekapel Crescendo uit Noordwijk



Nou tabé dan, ons aller vorstin *

'k Zou niet willen ruilen, al was het voor goud
al lijkt het soms mooi, pracht en praal
Een boegbeeld, een voorbeeld, een baken in zee
voor ons was u dat allemaal.
Het land kleurt oranje, de vlaggen gaan uit
't is feest in ons dorp aan de zee
de kerkklokken luiden, een stralende dag
en in Hoogwaak zingt iedereen mee:

Nou tabé dan, ik groet u, ons aller vorstin
Dank voor al wat u heeft gedaan.
't Was een mooie tijd
met uwe majesteit.
Het wordt wennen als Alex aan 't roer komt
te staan.

Na drie generaties, zelfs meer dan een eeuw
geen vrouw maar een man op de troon.
De prins wordt nu koning, prinses blijft prinses
ik ben trots op het land waar ik woon.
In Nederland klagen wij best vaak en veel
het is hier niet gauw goed genoeg.
Maar trots zijn wij allen, op onze vorstin
die iedereen op handen droeg.

Nou tabé dan, ik groet u, ons aller vorstin
Dank voor al wat u heeft gedaan.
't Was een mooie tijd
met uwe majesteit.
Het wordt wennen als Alex aan 't roer komt
te staan.

Na 33 jaren, gaat zij met pensioen
Het is haar van harte gegund.
Dag oma, dag moeder, dag lieve mevrouw
dag gezichtje op iedere munt.
Maar: kom op nou mensen, vandaag is het feest
het koningshuis hiep hiep hoera
we zingen en spelen, met trots in het hart
over Alex en ook Maximá.

Nou tabé dan, ik groet u, ons aller vorstin
Dank voor al wat u heeft gedaan.
't Was een mooie tijd
met uwe majesteit.
Het wordt wennen als Alex aan 't roer komt
te staan.

Daar bij die molen

Ik weet een heerlijk plekje grond
Daar waar die molen staat
Waar ik mijn allerliefste vond
Waarvoor mijn harte slaat
Ik sprak haar voor de eerste keer
Aan de oever van een vliet
En sinds die tijd kom ik daar meer
Die plek vergeet ik niet

refr.:
Daar bij die molen
Die mooie molen
Daar woont het meisje
Waar ik zoveel van hou
Daar bij die molen
Die mooie molen
Daar wil ik wonen
Als zij eens wordt m'n vrouw

Ik zie de molen al versierd
Ter eer van 't jonge paar
Het hele dorp dat juicht en tiert
Zij leven menig jaar
En zie ik trots de molen staan
Dan zweer ik in dien stond
"Nooit ga ik van die plek vandaan
Waar ik m'n vrouwtje vond"

refr....

